

HET VENTIEL

10 jaar
fietsersbond ENFB



enfb
bergstraat 10
eindhoven

nummer 2

juni * juli 1985

anders...

Zoals jullie zien, is dit geen normale ventiel. Het is een overzicht van wat de ENFB in Eindhoven heeft gedaan sinds de start in 1976. En we zouden ons zelf niet zijn, als er niet in stond wat we verder willen. Het boekje werd samengesteld door Lou-Fé Feiner, en is op 15 mei jl. door een aantal aktievelingen aangeboden aan wethouder van Veelen (o.a. verkeerszaken). We zijn benieuwd of de gemeente er wat aan gaat doen. Veel leesplezier!

vergaderingen:

donderdag 29 augustus, daarna eens per drie weken
bel voor meer informatie 435997.

adressen:

ENFB-Eindhoven
Postbus 7645
Eindhoven

ENFB (landelijk)
Postbus 2150
3440 DD WOERDEN tel. 03480-16250

Verhuisd? Stuur dan de adreswijziging naar Woerden.
Wij krijgen dan automaties bericht en ook de Vogel-
vrije Fietser komt meteen op het nieuwe adres.

De schrijver is verantwoordelijk voor wat hij schrijft;
de lezer is verantwoordelijk voor wat hij leest.....
De omslag werd deze keer volgetiept door Theo van Soest.

't knelt

Nu de zon schijnt gaan we de komende zwoele zomeravonden nog eens een aantal knelpunten bekijken. We hebben al een flinke waslijst. Alleen het overzicht van de rondweg ontbreekt, terwijl hier toch heel wat op aan te merken is. Wie slechte of vervelende stukken kent wordt uitnodigd even te bellen naar ondergetekende op tel. 524733. Direkt na de vakantie gaan we hier serieus aan werken.

talent

Ook de ENFB afdelingen verjongen zich zo af en toe. Dit had tot gevolg dat een aantal dingen anders liepen dan we verwacht hadden. Op 17 mei werd dit aan al die mensen duidelijk die op onze oproep gereageerd hadden om naar het station te komen. Allereerst onze hartelijke dank dat toch nog zo'n grote groep mensen was komen opdagen. (het weer zat gelukkig mee) Na wat vertaging en een onduidelijke route door de binnenstad kwamen we aan bij de Catharina-kerk. En van daar uit liepen we met een groep, vergezeld van een bakfiets met muziek, nogmaals door die hele drukke winkelstraten. Stencils en een spandoek bij ons. Wat ik er erg leuk aan vond, was dat een aantal niet-aktieve leden spontaan het voortouw nam in deze actie. Erg leuk, bedankt!!!! Met de afdeling Den Bosch was in een laat stadium afgesproken dat het eerste gedeelte van de route over 'slechte wegen' zou gaan. Vandaar dat er tot Best voor de onvriendelijke weg langs de Boschdijk werd gekozen. Daarna werd de fietsronde voortgezet over mooie, zij het af en toe hobbelige binnenwegen. Onze aandacht voor de 'landelijke' wegen buiten het stedelijk gebied bleek ook bij gemeenten en provincie goed aan te slaan. Zo zal er nu twee maal per jaar overlegd gaan worden met de Gedeputeerde voor verkeerszaken in Brabant, de heer de Geus.