

HET VENTIEL



ENFB
bergstraat 10
5611 jz eindhoven

1980
nummer 4

van de redactie

Opgelet!!

Dit is het demonstratienummer.

Eénmaal per jaar vragen wij alle leden met hun ouders, kinderen, echtgenoten, vrienden, vriendinnen, kennissen, collega's, enz. enz. te demonstrenen op de fiets en vóór de fiets.

Tot 11 oktober allemaal!!

de redactie

Joop Vos - Hans van Wieringen - Geert-Jan Spekman
Eugen Sciarone - Henk Boots

Vergaderingen zijn in principe 1 x per 14 dagen op maandagavond 20.00 uur in het pand Bergstraat 10.

Vergaderdata:

13 oktober

27 oktober

etc.

agenda

ENFB-landelijk
Postbus 2150
3440 DD Woerden
tel. 03480 - 16250
giro 30255
lidmaatschap vanaf
f 15,- per jaar.

ENFB-Eindhoven
Bergstraat 10,
5611 JZ Eindhoven
tel: 040 - 443063

**Adres-
wijziging?**

**Naar
Woerden!**

fietsdemonstratie

In oktober bestaat de landelijke vereniging ENFB vijf jaar. Daarom is de jaarlijkse demonstratieve fietstocht gepland op zaterdag 11 oktober. We willen hiermee het werk van de ENFB (het ijveren voor meer en beter woon-werk verkeer op de fiets) meer bekendheid geven. We hebben daarom een route uitgezocht met knelpunten, gevaarlijke situaties en situaties die verbeterd zijn of worden (mede) dankzij de ENFB.

De ENFB roept leden en sympatisanten op om op zaterdag half drie (14.30) te verzamelen op de stoep voor de bijenkorf. Uitgerust met spandoeken, ENFB vlaggetjes en t-shirts vertrekken we. De route loopt als volgt. We fietsen over het 18 september plein en gaan door de vestdijktunnel naar de Kennedylaan. We komen zo langs het nieuwe fietstunneltje naar de Montgomerylaan. Onder dit tunneltje wordt meteen een wateropslagplaats aangelegd die moet voorkomen dat de vestdijk tunnel bij zware regens onder water komt te staan. Een soort ondergeschoven autovoorziening dus. Voordat we de Kennedylaan op mogen moeten we (meestal) wachten voor twee overbodige stoplichten die de auto's vrije doorgang verlenen naar een parkeerplaatsje. Op deze parkeerplaats staan soms politie-auto's te loeren op fietsers die zich niet door alle rode lichten laten stoppen. Ook zie je soms auto's aarzelen die niet begrijpen waarom zich daar zo'n massa fietsers verzamelen. Voor het studenten centrum gaan we linksaf. Aan het eind van die straat stuiten we op een dubbele bezienswaardigheid. Vorig jaar hebben we een boekje aan de Kok aangeboden over "rechtsaf door rood". Op dit kruispunt zien we een van de resultaten, we kunnen rechts af zonder gehinderd te worden door vervelende overbodige stoplichten. Maar er is hier ook een ander nieuwtje dat minder leuk is. Als men (als fietser) hier wil oversteken krijgt men altijd een rood licht te zien, dit wordt pas groen als je op de knop drukt. Schande. We maken dus maar gebruik van het "rechtsaf door rood" bochtje en rijden over het vrijliggende fietspad langs de Montgomery laan. Bij de Looierstraat gaan we linksaf om via de Vewerstraat op de kruisstraat te belanden. Degenen die

een boodschappen briefje hebben gekregen gaan hier inkopen doen. Er zijn in deze straat winkeliers die nog steeds denken dat het kopende publiek alleen in auto's komt. Daarom loopt de winkeliersvereniging niet voorop om de gevaarlijkste straat van Eindhoven van een veilige fietsroute te voorzien. We blijven op het eind van de Kruisstraat wachten op het winkelende publiek. Dan gaan we onder de fellenoord door naar de Boschdijk tunnel en linksaf naar het 18 september plein. We fietsen over de Vestdijk naar de Nieuwstraat. Op de markt kunnen we dan de plaats zien waar vroeger de fietsstalling was, deze wordt nu nog gemarkeerd door een wanordelijke hoop fietsen rond een verboden te parkeren bord. Iets verder staat (volledig uit het oog) de nieuwe parkeergelegenheid voor fietsen, als iemand uit ons gezelschap nog een fiets nodig had zou hij hier onopvallend zijn gang kunnen gaan. Op het eind van de Jan v. Lieshoutlaan stappen we allemaal af. We komen nu op een straat die onmisbaar is voor het oost-west fietsverkeer. De gemeente weet dit ook (dankzij de ENFB) en heeft toegezegd dat de fiets route oost-west er vóór 1 januari 1980 zal komen (dit is geen drukfout). En omdat politieke beloften van de Kok geen schuld maken moeten we nu LOPEN naar het stratumseind. Daar stappen we weer op en rijden door deze nauwe straat tussen foutgeparkeerde auto's door. Er gaan officiële stemmen op om ruimte in deze straat te scheppen door...het stallen van fietsen te verbieden (lees Het Ventiel nr.2 hier eens op na) Rechtsaf bij de paaltjes gaan we richting Stadhuisplein. Daar parkeren we onze fiets om in de Esplanade de demonstratie ontspannen te beëindigen. Terwijl we wat drinken luisteren we naar muziek en iemand van de landelijke ENFB, die vertelt wat ze doen voor de fiets tegenover regering, parlement, NS, enz., en dat ze daar nu 5 jaar mee bezig zijn.



genderbrug

De ENFB heeft succes. Een sluis bruggetje, dat goed lag voor een fiets verbinding tussen Veldhoven en Eindhoven centrum, was voor fietsers gesloten. De Enfb heeft de afsluiting verwijderd en een brug-leuning aangelegd. Het stond in de krant, met foto en al. Snel is het ENFB werk toen ongedaan gemaakt, maar nu moet je er eens gaan kijken. Pas is er een goedgekeurde leuning aangebracht. Een nieuw (echt) bruggetje wordt later nog gebouwd.

Waar is dit ENFB succes nu te zien? Volg bij de grote driehoek/vierhoek sculptuur op de karel de grote laan het afwateringskanaal richting Genderbeemd (rechtsaf van af de stad). Nabij de straat Serkenburg zult u het succes aanschouwen.

actie kerkstraat

Al een aantal nummers gonst het van een komende actie kerkstraat. Omdat we nu eerst een algemene fiets demonstratie hebben en ook omdat de gemeente plannen vergevordert lijken, kijken we het nog even aan. Maar niet voor onbepaalde tijd.....

IN HET VOLGEND VENTIEL IS ALLES TE LEZEN OVER DE KOMENDE JAARVERGADERING.



actief

Deze mensen zijn actief in de ENFB Eindhoven:

Lou-Fé Feiner	118879
Hans van Wieringen	04904-4626
Henk Boots	527130
Martien Houet	514197
Jan de Hoogh	524078
Louis Dams	435876
Geertjan Spekman	525358
Michiel van Eeden	
Jan van Kessel (de kas)	512217
Jan Stevens	119944
Piet Visser	814962
Jan Wabeke	448594
Eugen Sciarone	115889
Hier had uw naam kunnen staan	
En hier de naam van dat lid die maandagavonden zo saai vindt.	

Nu volgen de ons toe gestuurde bijdragen van de lezers.

Naschrift redactie:
Zéér interressant, maar een beetje (zwart)wit.